



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ἡ Ὁσία Σαμθάννα, Ἡγουμένη ἐν Κλονμπρόνεϋ Ἴρλανδία* † 18η Δεκεμβρίου 739

Ἡ Ὁσία Σαμθάννα (St. Samthann) γεννήθηκε τὸ δεύτερο ἡμισυ τοῦ Ζ' αἰ. στὴν σημερινὴ ἐπαρχία Οὐλστερ (Ulster) τῆς Β. Ἴρλανδίας. **Ο** πρῶτος Βίος τῆς Ὁσίας συντάχθηκε ἀρκετὲς δεκαετίες μετὰ τὴν Κοίμησί της. **Ἐ**χουν διασωθῆ ἀξιόπιστες ἐκδοχὲς τῆς ζωῆς της, συμπεριλαμβανομένης μιᾶς στὰ λατινικά. **Ἀ**ναφέρεται ἐπίσης στὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ Ταλάχτ καὶ τῆς Μονῆς Ταλάχτ.



Σύμφωνα μὲ μιὰ παράδοσι, ἡ Ὁσία Σαμθάννα εἶχε μακρινὴ συγγένεια μὲ τὸν Ἅγιο Πατρίκιο († Μνήμη: 17η Μαρτίου, [βλ. ἐδῶ](#)), ὁ ὁποῖος ἔζησε περισσότερο ἀπὸ 200 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν Ὁσία.

* * *

Ῥς παιδί, δόθηκε στὸν Ἴρλανδὸ Βασιλέα Κρίνταν (Cridan), γιὰ τὴν ἀνατροφή καὶ φροντίδα της. **Ο**ταν ἡ Σαμθάννα μεγάλωσε, ὁ Βασιλεὺς βρῆκε γιὰ ἐκείνη ἕναν κατάλληλο, πλούσιο ὑποψήφιο γιὰ γάμο. **Ο**μως ἡ μελλοντικὴ ἀσκήτρια δὲν ἤθελε νὰ ὑπαντρευθῆ, ἤθελε νὰ ζήσει μὲ ἀγνότητα καὶ προσευχὴ στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ. **Ῥ**στόσο, ὁ Βασιλεὺς δὲν ἐθεώρησε σοβαρὰ τὴν ἄρνησί της καὶ ἄρχισε νὰ προετοιμάζεται γιὰ τὸν γάμο της.

Τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο, ὁ νυμφίος τῆς Σαμθάννα ἐξύπνησε ἐξ αἰτίας ἐνὸς ὑπερφυσικοῦ Φωτός, τὸ ὁποῖο εἶχε διαρρεύσει διὰ τῆς ὀροφῆς τοῦ φρουρίου. **Σ**ηκώθηκε καὶ ἀπεφάσισε νὰ ἐξετάσῃ τὴν μυστηριώδη αὐτὴν λάμψι. **Ο** νυμφίος ἔφτασε στὸ δωμάτιο τῆς

νεάνιδος καὶ εἶδε, ὅτι μία δέσμη φωτὸς τὴν ἄγγιζε καὶ ἐφώτιζε τὸ πρόσωπό της μὲ μιὰ ἀπόκοσμη λάμψι. **Κατανοοῦντες**, ὅτι τὸ ὄραμα αὐτὸ ἐδήλωνε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τόσο ὁ νυμφίος ὅσο καὶ ὁ Βασιλεὺς ἀπεφάσισαν νὰ ἐπιτρέψουν στὴν Σαμθάννα νὰ ἀφιερῶσθαι τὴν ζωὴ της στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀληθινοῦ Νυμφίου, τοῦ Χριστοῦ.

Ἔτσι, ἡ Ἁγία Σαμθάννα ἔγινε Μοναχὴ καὶ γιὰ κάποιο διάστημα ἔμεινε σὲ Μοναστήρι στὸ Τάϊρον (Tyrone) ἢ στὸ Ντόνεγκαλ (Donegal). **Ἡ** πνευματικὴ της μητέρα σὲ ἓνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν μᾶλλον ἡ Ἁγία Κογκνάτ. Ἀργότερα ἡ Ὁσία μετέβη στὴν Μονὴ τοῦ Κλονμπρόνεϋ (Clonbroney), στὰ νότια τῆς σημερινῆς πόλεως Λόνγκφορντ (Longford), στὴν ἐπαρχία Λεϊνστερ (Leinster). **Ἡ** παράδοσις λέει, ὅτι ἡ προηγούμενη Ἡγουμένη τοῦ Κλονμπρόνεϋ εἶχε ἓνα ὄραμα λίγο πρὶν ἔλθῃ ἡ Ὁσία Σαμθάννα, στὸ ὁποῖο πληροφορήθηκε, ὅτι μιὰ μελλοντικὴ μεγάλη καὶ ἁγία Ἡγουμένη ἐρχόταν. **Ἔτσι**, ἡ Ὁσία ἦταν ἤδη ἀναμενόμενη ἀπὸ τὴν Ἡγουμένη, ὅταν ἔφθασε.

* * *

Σύντομα ἡ Ἁγία Σαμθάννα ἔγινε πράγματι Ἡγουμένη τοῦ Κλονμπρόνεϋ. **Εἶναι** πιθανὸν ἡ Μονὴ νὰ ὑπῆρχε ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου Πατρικίου καὶ ἡ Ὁσία Σαμθάννα νὰ τὴν ἀνεκαίτισε.

Ἡ Ἡγουμένη Σαμθάννα δὲν ἐδέχετο δῶρα: δὲν ἐδέχθη οὔτε γῆ οὔτε κτήματα, προτιμοῦσα νὰ ζῆ ἐν πτωχείᾳ καὶ ἀπλότητι, καὶ ἐδίδαξε τὶς Ἀδελφές της νὰ ζοῦν τὴν ἴδια ζωὴ. **Ἔτσι**, μόνον ἓνα κοπάδι ἑξι ἀγελάδων ἔδινε γάλα σὲ ὅλη τὴν Ἀδελφότητα. **Με** τὶς προσευχάς της ἡ Ὁσία ἐθεράπευε τοὺς ἀρρώστους καὶ ἐνεργοῦσε πολλὰ θαύματα.

Μία ἡμέρα, οἱ ἐργάτες, οἱ ὁποῖοι ἐργάζοντο στὸ Μοναστήρι, ἦσαν κουρασμένοι καὶ πολὺ πεινασμένοι. **Μόλις** ἄρχισαν νὰ ἀγωνιοῦν, τὶ θὰ φᾶνε, ἐμφανίσθηκαν ἔξαφνα ἐκ θαύματος ἐνώπιόν τους 40 καρβέλια μὲ βούτυρο, τυρὶ καὶ γάλα. **Ἡ** δὲ Ὁσία τοὺς ἐρώτησε στὴν ἐπόμενη συνάντησί τους: **«Εἶναι** ἀλήθεια ὅτι ὁ Κύριος ἐξεπλήρωσε τὸν πόθο τῆς καρδιάς σας;». **Ὅπως** συμβαίνει μὲ πολλὰς ἄλλες Ἱρλανδὲς Ἁγίες, ἡ Σαμθάννα διακρίθηκε γιὰ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῆς τροφῆς γιὰ ὅσους τὴν εἶχαν ἀνάγκη.

Ὁ Θεὸς ἐχάρισε στὴν Ἡγουμένη μεγάλη σοφία. **Ἄνδρες** καὶ γυναῖκες, λαϊκοὶ καὶ Μοναχοὶ συνέρρεαν πλησίον της γιὰ συμβουλές καὶ καθοδήγησι. **Κάποτε** ἓνας Μοναχὸς ἐρώτησε τὴν Σαμθάννα σὲ ποιά στάσι ἔπρεπε νὰ προσευχηθῆ. **Ἡ** Ἡγουμένη ἀπήντησε, ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ προσευχὴ σὲ ὅποιαδήποτε στάσι: ὀρθία, καθιστῆ ἢ ἐξαπλωμένη.

Ένας διδάσκαλος επρόκειτο να εγκαταλείψει την πνευματική ανάγνωσι με σκοπό να αφιερώσει τὸν περισσότερο χρόνο του στὴν νοερά προσευχή. **Α**λλά, ἡ Ὁσία τὸν προειδοποίησε, ὅτι ἂν παραμελοῦσε τὴν πνευματικὴ ἀνάγνωσι, δὲν θὰ ἐμάνθανε ποτὲ τὴν καρδιακὴ προσευχή, διότι δὲν θὰ ἔξερε πῶς νὰ κρατᾶ τὸ νοῦ τοῦ προσεκτικῶ καὶ νὰ ἐμποδίζη τὶς σκέψεις του νὰ περιπλανῶνται. **Μ**ία ἄλλη φορά, ὁ ἴδιος διδάσκαλος ἐσκόπευε νὰ πάη προσκύνημα σὲ κάποια πολὺ μακρινὴ χώρα. **Α**λλά, ἡ Ἡγουμένη τοῦ ὑπενθύμισε, ὅτι ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ φθάσουμε στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν χωρὶς νὰ περάσουμε τὰ σύνορα τῆς χώρας μας, ὅτι ὁ Κύριος εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ ιδιαίτερα γιὰ ὅσους ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνομα τοῦ με εὐλικρινῆ πίστι.

Ἡ Ὁσία Σαμθάννα ἦταν πάντοτε σὲ καλὴ διάθεσι καὶ ὑψηλὸ φρόνημα. **Ἐ**βλεπε πολλὰ γεγονότα ἀκόμη καὶ σὲ μεγάλη ἀπόστασι καὶ συχνὰ τῆς ἀπεκαλύπτοντο οἱ σκέψεις τῶν ἄλλων. **Οἱ** προσευχῆς τῆς Ἡγουμένης ἔσωζαν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ δύσκολες καταστάσεις. **Λ**έγεται μάλιστα, ὅτι κάποτε μία ψυχὴ ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὴν κόλασι μέσῳ τῶν θερμῶν προσευχῶν τῆς Ὁσίας Σαμθάννα.

Κάποτε, Ἀδελφοὶ τῆς Σκωτσέζικης Μονῆς Ἀϊόνα ἔστειλαν Μοναχοὺς με ἀγαθὰ σὲ μιὰ βάρκα στὴν Ὁσία Σαμθάννα. **Σ**τὴν μέση τοῦ ταξιδιοῦ τους ἡ θάλασσα ἐξαφνα ἀγρίευσε, τὰ κύματα ἀνέβηκαν ψηλότερα καὶ ὁ ἄνεμος ἐδυνάμωσε. **Ἡ** καταιγίδα τοὺς ἀπέιλησε με θάνατο. **Α**λλὰ οἱ πατέρες, οἱ ὁποῖο ἐστήριζαν τὴν ἐλπίδα εἰς τὸν Θεὸ καὶ τὴν προστασία τῆς Ὁσίας, δὲν ἐταράχθηκαν. **Σ**υντόμως ἡ θάλασσα ἠρέμησε ἐντελῶς καὶ ἔφτασαν στὸ Μοναστήρι με ἀσφάλεια.

Ἡ Ὁσία Σαμθάννα ἀλληλογραφοῦσε με τὸν νεαρὸ Ἅγιο Μάιλ Ρούιν (Mael Ruain), τὸν μελλοντικὸ κτίτορα καὶ Ἡγούμενο τῆς περιφήμης Μονῆς τοῦ Τάλλαχ (Tallacht), ἐμπνευστὴ τοῦ ἀσκητικοῦ κινήματος τῶν Κάλντεις (Culdees)**. **Κ**άποτε προεῖπε, ὅτι ὁ νεαρὸς θὰ γινόταν σπουδαῖος ἄνδρας.

* * *



Ναοὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Μπαλλινάλι, Λόνγκφορντ.

Ἡ Ὁσία Σαμθάννα ἐκοιμήθη τὸ 739. Τὴν νύκτα τῆς Κοιμήσεώς της ἕνας Ἅγιος Ἡγούμενος σὲ ὄραμα εἶδε τὴν ψυχὴ της νὰ ἀνεβαίνει στοὺς Οὐρανούς.

Τὴν τιμοῦσαν ὄχι μόνο σὲ ὅλη τὴν Ἱρλανδία, ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρώπη, ἰδιαίτερα ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ Ἱρλανδοῦ Ἁγίου Βιργιλίου, Ἐπισκόπου τοῦ Σάλτσμπουργκ († Μνήμη: 27η Νοεμβρίου), ὁ ὁποῖος διέδωσε τὴν ἀγιότητά της στὴν Εὐρώπη.

Τὸ Μοναστήρι τῆς Ὁσίας Σαμθάννα στὸ Κλονμπρόνεῦ ἤκμασε μέχρι τὸν ΙΒ' αἰ. καὶ ἦταν ἀνάμεσα στὰ τρία πλέον διάσημα μοναστικά κέντρα σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἱρλανδία. Σήμερα σώζονται μόνο τὰ ἐρείπιά του καὶ ἓνα χωριό, τὸ Μπαλλινάλι (Ballinalee, τὸ ὁποῖο σημαίνει «τὸ στόμα τῶν μοσχαριῶν») ὑπάρχει στὴν θέσι του. Ὑπάρχουν τρεῖς Ναοὶ πλησίον τῆς τοποθεσίας τῆς ἀρχικῆς Μονῆς, ἀφιερωμένοι στὴν Ἁγία Τριάδα, τὸν Ἅγιο Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Ἐνα τοπικὸ σχολεῖο πῆρε τὸ ὄνομα τῆς Ὁσίας Σαμθάννα.

(*) Βλ. <https://orthochristian.com/76250.html> • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

(**) Οἱ Κάλντις (Culdees· ἱρλανδικά: Céilí Dé, σημ. «Σύζυγοι τοῦ Θεοῦ») ἦσαν μέλη ἀσκητικῶν χριστιανικῶν μοναστικῶν καὶ ἐρημιτικῶν κοινοτήτων τῆς Ἱρλανδίας, τῆς Σκωτίας, τῆς Οὐαλλίας καὶ τῆς Ἀγγλίας κατὰ τὸν Μεσαίωνα. Ἐμφανίσθηκαν πρῶτα στὴν Ἱρλανδία καὶ ἔπειτα στὴν Σκωτία. Ἐγκαταβίωσαν δίπλα σὲ καθεδρικοὺς ἢ Ἐνοριακοὺς Ναοὺς καὶ ζοῦσαν ὡς μοναχοί, δὲν ἔδιδαν ὅμως μοναχικοὺς ὄρκους.

+

*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!*



