



■ Στόν Ἱερόν Αὐτῶν Ναό, στήν Δάφνη Ἀθηνῶν

**Ἡ Ἱερά Πανηγύρις τῶν Ἁγίων
Πρωτοκορουφαιῶν Ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου
καὶ Χειροτονία Διακόνου
29ῆ Ἰουνίου 2021 ἐκ. ἡμ.**



Τὴν Δευτέρα, 29ῆ Ἰουνίου 2021 ἐκ. ἡμ., πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Πρωτοκορουφαιῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, στήν Δάφνη Ἀθηνῶν.

Στόν Πανηγυρικό Ὅρθρο καὶ τὸ Ἀρχιερατικό Συλλειτουργοῦ προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος. Συνελειτούργησαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συμμετείχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Καραῖσκος, ὁ Αἰδεσιμ. π. Στυλιανός Τομαῆς, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἱεροδιάκονος π. Μάξιμος, ὡς καὶ οἱ εὐλαβέστατοι Ὑποδιάκονοι Χρῖστος Κατσούδας καὶ Δημήτριος Γιατρᾶκος.

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς μεγάλης Δοξολογίας, ὁ εὐλαβέστατος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός μας Ζήσης Τσιότρας χειροθετήθηκε Ὑποδιάκονος ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φωτίου.

Μετὰ δὲ τὸ «Ἄξιόν ἐστι..» ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, ἀφοῦ ὠμίλησε γιὰ τὸ ὕψος τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης καὶ ἀπηύθυνε πατρικὲς νοουθεσίες καὶ εὐχὲς στόν προ-





χειριζόμενο, ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν αὐτοῦ.

Ὁ ἤδη Διάκονος π. Ζήσης Τσιότρας, ἐξ Ἀμπελῶνος Λαρίσης καταγόμενος, ζῆ στὴν Χαλκίδα, εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας τεσσάρων ἐνηλίκων τέκνων. **Εἶναι** πτυχιούχος τῆς Ἀκαδημίας καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐργάσθηκε δραστηρίων καὶ ἐπιτυχῶς ὡς Διδάσκαλος στὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευσι, ὡς Θεολόγος στὴν μέση ἐκπαίδευσι καὶ ὡς Καθηγητὴς στὴν Σχολὴ Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Οἱ Σεβασμ. Μητροπολίται ἐχαίρετσαν ἰδιαίτερος τὴν εὐλογημένη αὐτὴν συγκυρία νὰ παρευρεθοῦν καὶ συλλειτουργήσουν στὴν τόσο σημαντικὴ ἐκείνη ἡμέρα τῆς εἰσόδου τοῦ π. Ζήση στὸν ἱερό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐφ' ὅσον εἶχαν συμμετάσχει μετ' αὐτοῦ στὸν Διάλογο γιὰ τὴν θεόδοτη Ἔνωσι τοῦ 2014.

* * *

Κατὰ τὴν διάρκειαν, τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Πανοσιολογ. Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος ἐξεφώνησε τὸν Πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, ἀναφερθεὶς στοὺς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο, καὶ ἰδιαίτερος στὴν προσωπικότητα τοῦ θείου Παύλου, ὁ ὁποῖος τυγχάνει καὶ ὁ ἰδρυτῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν. **Ἀνέλυσε** δὲ τὴν ἔννοια τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς ἐν συνδέσει μετ' τὸ πρὸ ὀλίγου τελούμενο Μυστήριον τῆς Χειροτονίας.

Πρὸ τοῦ «Δι' εὐχῶν», ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος ἐξέφρασε ἐόρτιες εὐχὲς εἰς ἅπαντας τοὺς συμμετέχοντας.

Ὁ εὐλαβὴς καὶ δραστήριος Ἐφημέριος Αἰδεσιμολογ. π. Στυλιανὸς εὐχαρίστησε καὶ ἐκεῖνος τοὺς συμμετασχόντας καὶ παρέθεσε ἐόρτια Τράπεζα στὸν ἱερό Κλῆρο, σὲ ἀρκετοὺς λαϊκοὺς καὶ στοὺς εὐλαβεῖς Ἱεροψάλτες στὸ νέο Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

* * *

Εἶθε οἱ Ἅγιοι Πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος νὰ εἶναι βοηθοί, ὁδηγοὶ καὶ σκεπασταὶ τοῦ νέου Διακόνου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας π. Ζήση καὶ νὰ στηρίζουν ἡμᾶς ἅπαντας στὴν κατ' ἄμφω Γνησιότητα τῆς Ὁρθοδοξίας μας. **Ἀμήν!**



† Γ.Ι.Μ.