



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Ρωσίας

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κωνστάντιος

† 26ῆ Δεκεμβρίου

Ὁ Ἅγιος Κωνστάντιος ἦταν πιθανὸν οὐκρανικῆς καταγωγῆς· χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τὸ 1730 καὶ γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα διετέλεσε Ἐφημέριος στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Κιέβου.

Ἀσπάσθηκε τὸν μοναχικὸ βίον, ἐκάρη Μοναχὸς στὴν Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, καὶ κατόπιν διωρίσθηκε Ἐφημέριος τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας στὴν Κωνσταντινούπολι (1733), ὅπου ἐπέδειξε λαμπρὲς ποιμαντικὲς ἱκανότητες, τόσο ἐναντι τῶν Ρώσων ὅσο καὶ τῶν Ἑλλήνων πιστῶν.

Εἶχε μεγάλη μὀρφωσι καὶ γνώριζε τὴν ρωσικὴ, τουρκικὴ καὶ ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Ὄταν κηρύχθηκε ὁ ρωσοτουρκικὸς πόλεμος (1736-1739), ἡ Πρεσβεία ἐκλείσει καὶ τὸ προσωπικὸ ἐπαναπατρίσθηκε. Ὁ Ἅγιος Κωνστάντιος δὲν τοὺς ἀκολούθησε καὶ μετέβη στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἐγκαταβίωσε στὴν Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας.

Ὄταν ἀποκαταστάθηκε ἡ εἰρήνη (1740), ἐπέστρεψε στὴν Κωνσταντινούπολι γιὰ νὰ ἀναλάβῃ ἐκ νέου τὰ ἱερατικά του καθήκοντα.

Συνέβη ὅμως μία παρεξήγησις μὲ τὸν νέο Πρέσβυ καὶ ἐκλήθη νὰ παρουσιασθῇ ἐνώπιον τοῦ Σουλτάνου· ἐκεῖ παρακινούμενος ἀπὸ τὸν δαίμονα, δέχθηκε νὰ ἀρνηθῇ τὴν Πατρώα Πίστι (1742).

Μετὰ μερικὲς ἡμέρες, ἤλθε στὰ λογικά του, ὅπως συνέρχεται κανεὶς μετὰ ἀπὸ κραιπάλη, συνειδητοποίησε τὴν πρᾶξι του, πέ-



Τοιχογραφία Ἱεράς Μονῆς Ξηροποτάμου.

ταξε τὰ μουσουλμανικὰ ἐνδύματα, φόρεσε πάλι τὸ ράσο, μετέβη στὸν τόπο τῆς ἀρνήσεώς του καὶ ὠμολόγησε τὸν Χριστὸ ἐνώπιον τοῦ Σουλτάνου καὶ ὄλων τῶν κατοίκων τῆς πόλεως.

Ἄμέσως συνελήφθη καὶ ἐτελειώθη μὲ ἀποκεφαλισμὸ ἐπὶ τόπου, ἐμπρὸς στὰ Ἀνάκτορα. Κατ' ἄλλους ἐρρίφθη στὴν φυλακὴ, ἀπ' ὅπου ἔστειλε γραπτὴ τὴν ἐξομολόγησί του στὸν Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε ἄφεσι ἀμαρτιῶν, καὶ ἀποκεφαλίσθηκε στὰ τέλη τοῦ Σεπτεμβρίου.



*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἄμήν!*