

Χειροτονία Σέρβου Ίερομονάχου για την Αυστραλία

Το Σάββατο, 20.7/2.8.2014, τοῦ Προφήτου Ἡλίου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύνδνεϋ Αὐστραλίας τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν π. Χαρίτωνα Јоси́ц (Γιόσιτς), σερβικῆς καταγωγῆς, στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, ὡς καὶ Κληρικοὶ Αὐτῆς.



Τὸν νέο Ἱερομόναχο ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος εἶχε χειροτονήσει Ἱεροδιάκονο τὴν παρελθοῦσα Κυριακὴ, 14/27.7.2014, στὸν αὐτὸ Ἱερὸ Ναό.

Ὁ νεοχειροτόνητος μετὰ τὴν σχετικὴ προετοιμασία του, πρόκειται νὰ μεταβῆ στὴν Αὐστραλία, ὅπου θὰ ἐγκατασταθῆ στὴν ἀνήκουσα στὴν ἐκεῖ Ἱερὰ Μητρόπολί μας Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας στὴν Κανμπέρρα, ὅπου ἤδη διαμένει ὁ ἐπίσης ἐκ Σερβίας Ἱερομόναχος π. Χριστοφόρος Νέσιτς.

Ὁ π. Χαρίτωνας Γιόσιτς γεννήθηκε τὸ 1984 στὸ Πέτς τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ὅπου μετὰ τὴν ἀποφοίτησί του ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο ἔγινε Μοναχὸς σὲ Μονὴ τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς περιοχῆς. Λόγω ὅμως τῆς ἐκεῖ ἐπικρατοῦσης ἐκρῦθμον καταστάσεως, ἀναγκάσθηκε νὰ καταφύγῃ ὡς πρόσφυγας στὴν Σερβία, ὅπου διέμεινε σὲ διάφορες Μονές καὶ μάλιστα ἐπὶ ἄμηνον ὑπηρέτησε στὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας στὰ Ἱεροσόλυμα. Τελικὰ, πρὸ ὀλίγου καιροῦ, προσῆλθε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ, ὅπου καὶ προσεχώρησε κανονικῶς στὴν Γνησία Ὁρθοδοξία, προκειμένου νὰ μεταβῆ στὴν ἐν Αὐστραλία σερβικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ π. Χαρίτωνας Γιόσιτς γεννήθηκε τὸ 1984 στὸ Πέτς τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ὅπου μετὰ τὴν ἀποφοίτησί του ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο ἔγινε Μοναχὸς σὲ Μονὴ τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς περιοχῆς. Λόγω ὅμως τῆς ἐκεῖ ἐπικρατοῦσης ἐκρῦθμον καταστάσεως, ἀναγκάσθηκε νὰ καταφύγῃ ὡς πρόσφυγας στὴν Σερβία, ὅπου διέμεινε σὲ διάφορες Μονές καὶ μάλιστα ἐπὶ ἄμηνον ὑπηρέτησε στὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας στὰ Ἱεροσόλυμα. Τελικὰ, πρὸ ὀλίγου καιροῦ, προσῆλθε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ, ὅπου καὶ προσεχώρησε κανονικῶς στὴν Γνησία Ὁρθοδοξία, προκειμένου νὰ μεταβῆ στὴν ἐν Αὐστραλία σερβικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

